

2^ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΑΣΙΑΣ

28^η Οκτωβρίου 2015

ΓΙΟΡΤΗ 28^{ης} ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Εν καιρώ πολέμου η ολοκάθαρη
συνείδηση σημαίνει ότι μπορούμε να
αγρυπνούμε ήσυχoi. Ναι,
αγρυπνούμε, αλλά είμαστε και
ήσυχoi. Ξέρουμε ότι κάνουμε το
χρέος μας. Ξέρουμε ότι θα το
κάνουμε μέχρι τέλους, οτιδήποτε κι
αν συμβεί. Η γνώση αυτή μας φθάνει.
Είναι η γνώση του παντογνώστη
Θεού ενσταλαγμένη στη συνείδηση
ανθρώπων.

Παναγιώτης Κανελλόπουλος



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Εναρξη της γιορτής

- ☞ Ομιλία για τη Σημαία από τη διευθύντρια, κυρία Καραγιάννη Μορφούλα
- ☞ Ανάγνωση πρακτικού - Απονομή αριστείων και βραβείων - Παράδοση της Σημαίας και Ορισμός Σημαιοφόρων-Παραστατών
- ☞ Σημαία (Τραγούδι)
(Στίχοι: Ιάκωβος Καμπανέλλης - Μουσική: Μάνος Χατζιδάκις)
- ☞ Για μένα η σημαία είναι...
(Απόψεις μαθητών της Β' τάξης για τη σημαία)
- ☞ Χρονικό του πολέμου του 1940
(Διαβάζουν κατά σειρά οι μαθητές: Οικονομίδης Δημήτρης, Μυστηλιάδου Κωνσταντίνα, Μανιώτης Χρήστος, Κωνσταντάρα Ροδιανή, Κοσμίδης Γιώργος, Ουζουνίδου Μαρία, Μανωλής Στράτος
Χειρισμός ηλεκτρονικού υπολογιστή: Χριστοδούλου Κωνσταντίνος)

☞ Στο Χρονικό παρεμβάλλονται κατά σειρά τα παρακάτω:

1. Ηχητικό Ντοκουμέντο: Κήρυξη του πολέμου (εκπομπή ραδιοφώνου)
2. Απόσπασμα από το κείμενο του Παναγιώτη Κανελλόπουλου, «Είμαστε έτοιμοι για όλα» (Διαβάζει ο μαθητής Γκουτζιούρης Βασίλης)
3. Απόσπασμα από το ποίημα «Στους Γερμανούς φαντάρους» του Μπέρτολτ Μπρεχτ (Διαβάζει ο μαθητής Βουδούρης Αντώνης)

4. Ηπειρώτισσες (Τραγούδι)
(Στίχοι: Πυθαγόρας - Μουσική: Γιώργος Κατσαρός)
5. Μάνα και γιος, ποίημα του Νικηφόρου Βρεττάκου
(Διαβάζει η μαθήτρια Εμμανουέλα Ευαγγελίδου)
6. Παιδιά, της Ελλάδος παιδιά! (Τραγούδι)
(Μουσική: Μιχάλης Σουγιούλ - Στίχοι: Μίμης Τραϊφόρος)
7. Το όνειρο του Μπενίτο (Τραγούδι)
(Στίχοι: Μίνως Μάτσας - Μουσική: Γιάννης Παπαϊωάννου)
8. «Ξυπόλητοι Άγγελοι», ποίημα του Γιάννη Ρίτσου
(Διαβάζει ο μαθητής Δημήτρης Νιάνιος)
9. Απόσπασμα από την εκπομπή «Φάκελοι» για τη σφαγή του Διστόμου στις 10/6/1944
10. «Κείνοι που επράξαν το κακό», ποίημα του Οδυσσέα Ελύτη
(Διαβάζει η μαθήτρια Δημητριάδου Πολυξένη)
11. Το πολυβόλα σωπάσαν (Τραγούδι)
(Στίχοι: Λευτέρης Παπαδόπουλος- Μουσική: Μάνος Λοΐζος)
12. Το ακορντεόν (Τραγούδι)
(Στίχοι: Γιάννης Νεγρεπόντης- Μουσική: Μάνος Λοΐζος)
13. Εθνικός Ύμνος

Λήξη της γιορτής

Διδασκαλία χορωδίας: Ευθυμία Ζαννιά

Τεχνική υποστήριξη: Αθανάσιος Τίλης

Επιμέλεια γιορτής: Παπαδημητρίου Ευθυμία- Φιλίππου Αικατερίνη